

Hellerup, d. 14/8 1923

Kære Søstre! Da her er saa uhyggeligt inde paa Grund af Roderiet med Haandværkerne, sidder jeg ude på Altanen og skriver med Blyant, fordi det er lettere at holde Styr paa end Blæk. Det blæser en Del, men er da ellers dejligt Vejr igen. I Gaar og især i Aftes fik vi flere Regnbyger, og I Morges var det Graavejr, men nu er det dejligt Solskin.

Jeg kom hurtigt hjem i Gaar, der gik et Tog kl. 3<sup>23</sup>, og det holdt ikke før Kbhn. Saa jeg var hjemme før Butikkerne lukkede og fik købt Brød og Smør. Fru Kästel bød mig The, da jeg kom. Her ser ikke godt ud. Der er ikke et Rum (undtagen WC) hvor der ikke er boret Hul i Gulvet og sat Rør ind, og endnu havde de ikke gjort Begyndelsen til Varmvands-Indlægget! Men en stor Del af Griseriet er jeg jo alligevel sluppet for. Det har Fru K. og hendes Pige taget sig af. Hr. K. Var meget stolt over, at Arbejdet vra saa vidt fremskredet oppe hos mig, det maatte jeg baade takke og rose ham for - det var ikke nær så vidt nede hos ham selv. Der gaar nok en halv Snes Dage endnu, før det bliver færdigt, hvis det da forslaar.

Jeg kan slet ikke tænke paa at gøre i Stand i Stuerne, før de er færdige, men det værste Støv maatte jeg dog have bort, saa jeg har gjort rent i Formiddag og været lidt i Byen. Nu skal jeg ned paa Skolen at se, om nogen er kommet hjem. Der ser saa stille ud. Jeg har lavet 3 pæne Buketter af Bedstes Blomster; de holdt sig rigtig godt, kan I hilse hende og sige. Nu er I vel i fuld Gang med Rengøringen? Mon I har Ingeborg igen, eller blev hun hos Hans Madsens. De har nok travlt med at slæbe Rug sammen. Jeg har plantet den lille Moskusblomst, og den staar saa frisk, som om den havde groet længe, men den havee jo også Rod. Mine Blomster staar ellers godt, men enkelte er da gaaet ud. Altanblomsterne staar alle godt, og det er paa en Maade det vigtigste om Sommeren. Den store Løgplante (\_\_\_) har en stor Knop, og Hortensien er da ikke gaaet ud; Azalien heller ikke, men den ser sløj ud! - Her er ellers saa pænt i Haven med Blomster.

Klematis er sprunget ud i de sidste Dage. - Nu skal jeg ind at finde mine Sager frem til i Morgen, og saa skal jeg ned med Brevet og gaa mig en Tur, naar jeg har været paa Skolen. Jeg har spist Frikadeller og Blomkaal til Middag. Det smagte dejligt. Det har I maaske også? Ellers bliver jere to smaa Hoveder vel for udsprungne. Jeg gav 35 Øre for 1. Endnu har jeg ikke faaet Kaffe, siden jeg kom hjem, men jeg har da købt Bønner, saa jeg skal nok have en Kop snart med Honningmad til. Det er lidt svært at komme i Gang med Madlavningen, nu jeg har været fri saa længe, og saa det Roderi med Smedene; gid de snart var ude af Huset!

*Saa siger jeg Tak for Ferietiden og beder jer hilse alle Steder, hvor jeg har  
været i Sommer, og vil saa slutte med  
de venligte Hilsener  
til jer begge  
fra Maren*

Fra Maren Christine Jensen  
Til Mette Kirstine Jensen  
Johanne Juliane Jensen  
Sted Frederikke vej 10, Hellerup  
Dato 14-aug-1923